

Nieuwsbrief Portugal Nature Lodge December 2011



Het is weer rustig

Einde seizoen. Het is altijd weer een overgang. Als je gasten hebt dan is dat je eerste prioriteit. Van juni tot en met september komen we aan andere dingen nauwelijks toe. Er is altijd wel iets te doen; ontbijtjes, schoonmaken, wassen, boodschappen, gasten ontvangen of uitzwaaien, reparaties, onderhoud, zwembad, administratie, mailtjes beantwoorden, koken en bakken. De dagen vliegen voorbij. In oktober wordt het plotseling rustiger, en dat is eerst even wennen. Overschakelen op een ander ritme. Eerst de klusjes oppakken die al lang zijn blijven liggen, en al snel komt de ideeënmachine weer op gang. En voor je het weet hebben we een klussenlijst geproduceerd die makkelijk de hele winter zal vullen.

Het is een vraag die bijna iedereen ons stelt: "Wat doen jullie hier in de winter als je geen gasten hebt? Dan is er toch niets te doen op zo'n verlaten plek." Maar dat valt echt wel mee!

Ten eerste voelt het voor ons allang niet afgelegd meer, je raakt snel gewend aan het wonen met de burens op afstand.

Daarbij hebben we hier ook onze vrienden waarmee we regelmatig samen komen, en als we zin hebben in mensen om ons heen hoeven we niet ver te rijden voor een gezellig cafeetje. Onze ouders komen een paar weken logeren, en soms ook vrienden uit Nederland.

En we hebben genoeg werk te doen! Natuurlijk het onderhoud, van de houten deks en van het terrein. Al het houtwerk van de tenten en van ons huis heeft jaarlijks een schilderbeurt nodig, geen beits is bestand tegen de felle zon. Alle waterlopen groeien in de zomer dicht, en moeten weer vrijgemaakt worden. Het terrein moet gemaaid worden om te zorgen dat het onkruid niet weer de overhand krijgt.

Ten tweede hebben we nog een lijstje met plannen om het terrein, ons huis, en natuurlijk PNL mooier te maken. Maar daarover meer als het klaar is!

Eerst een paar foto's door onze gasten gemaakt.



Het zwembad



We hebben de afgelopen zomer veel 'problemen' gehad met het zwembad. Begin juli, toen het druk en warm werd, begon het water troebel te worden. En we hebben het de hele zomer niet meer helder gekregen. Pas toen het in september minder gebruikt werd en de avonden koeler werden, werd het water vanzelf weer blauw en helder. Het ziet er nu prachtig uit. Maar nu is er niemand meer die wil zwemmen...

De combinatie van het ecologische middel dat we gebruiken om het water schoon en fris te houden (Poolsan), het bovengrondse bad en de warmte in de zomer, is niet ideaal. Toch willen we niet overgaan op chloor, het water in het bad is nu zo heerlijk fris. We zoeken nog naar oplossingen.

De reden waarom we een opzetbad oftewel een bovengronds zwembad hebben is tweeledig. De belangrijkste reden is financieel, een ingegraven zwembad is vele malen duurder dan een opzetbad. Maar de tweede reden is minstens zo belangrijk. Hier in het Parque Natural is het erg moeilijk, vrijwel onmogelijk, om een vergunning te krijgen voor een zwembad. En voor een opzetbad, dat verwijderbaar is, is geen vergunning nodig.

Wijnen van de Alentejo



Nog niet zo bekend maar toch hebben hoor je er steeds meer over. Portugal heeft goede en goedkope wijnen. En in de Alentejo ('onze' provincie) wordt heel veel wijn geproduceerd. Het klimaat is er perfect voor, en de aarde ook. Wijnmaken heeft al een lange geschiedenis hier. Voor de Romeinen hier arriveerden werd er al wijn gemaakt, uit die tijd zijn al griekse aardewerken kruiken gevonden die werden gebruikt om wijn in op te slaan. De Romeinen hebben het maken van wijn hier echter uitgebreid en verspreid. Sommige technieken die door de Romeinen zijn geïntroduceerd, zoals het fermenteren van de most en het bewaren van de wijn in speciale aardewerken vaten, worden door enkele wijnhuizen nog altijd gebruikt.

De christenen dronken veel wijn en gingen na de Romeinen door met het uitbreiden van de wijnbouw. In het begin van de 8ste eeuw drongen de Moren Portugal binnen, en toen kwam de wijnbouw tot een stop. In eerste instantie toleerden zij de gewoontes van de oorspronkelijke bevolking nog, al werden er hoge belastingen geheven. Maar na enkele jaren werd de sfeer tussen de christenen en de moslims grimmiger, en werd het verbouwen en drinken van wijn helemaal verboden.

Gedurende de bezetting en de eeuwenlange oorlogen die daarop volgden, zijn de wijngaarden ruim 700 jaar verwaarloosd. Pas toen Portugal een koninkrijk werd, halverwege de 16de eeuw, bloeide de wijnbouw weer helemaal op.

Bij ons in de buurt merk je weinig van wijnbouw, de invloed van de Atlantische Oceaan en de rotsige, arme grond maken de condities hier niet zo goed. Maar in het binnenland en het oosten van de Alentejo zijn de heuvels tot ver na de horizon bedekt met wijngaarden, olijfbomen en kurkeiken. Veel wijnhuizen produceren naast diverse wijnen ook hun eigen olijfolie.

De meeste wijnhuizen (Adega heet dat hier) bevinden zich rond Evora, het centrum van de alentejaanse wijnbouw. Daar bevindt zich ook een informatiecentrum met informatie over de diverse wijnroutes (rota do vinho) en een wijnproeverij.

Gelukkig zijn er ook een paar wijnhuizen dichtbij PNL, al is 'dichtbij' in dit geval toch nog altijd ruim 90 km weg. Heb je geen zin in een lange rit, maar wil je wel de diverse wijnen proeven (ze zijn het waard!), dan verkopen de meeste supermarkten in de buurt een uitgebreide selectie van goede alentejaanse tafelwijnen tot echte genietwijnen.

Met een groepje geïnteresseerden kunnen we hier ter plekke eventueel een wijnproeverij organiseren.

Voor meer informatie kan je terecht op: <http://www.vinhosdoalentejo.pt/index.php?lang=en> ,

http://www.wineanorak.com/alentejo/alentejo_1_introduction.htm

en http://www.viniportugal.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43 .

Deze laatste site geeft ook een overzicht van de verbouwde druivenrassen.

Een paar goede Adega's in onze regio:

[Malhadina Nova](#)

[Santa Vitoria](#)

[Terras d'Uva](#)

[Herdade dos Grous](#)

[Herdade do Pinheiro](#)

[Monte Novo e Figueirinha](#)



Facebook Heb je een Facebook-pagina? Wordt dan een fan van ons op: 

(www.facebook.com/portugalnaturelodge)