

Nieuwsbrief Portugal Nature Lodge Juli 2010



Deze nieuwsbrief heeft een iets andere opzet als de andere, omdat het zo lang geleden is even een impressie van de afgelopen maanden.

Bloemen



Van half april tot eind mei leefden we in een bloemenzee. Op de foto's komt vooral het geel naar voren (dat was er ook veel), maar daartussen stonden bossen paarse lavendel, witte margrietten, witte cistus en diverse kleinere bloemen in alle kleuren.



Een bioloog uit de buurt was nieuwsgierig en bood aan om met ons samen te kijken wat voor planten er allemaal staan. We hebben zoveel mogelijk namen opgeschreven maar er zijn zoveel verschillende soorten! We vonden 4 verschillende orchideeën, en diverse wilde varianten van allerlei in Nederlandse tuinen en huiskamers voorkomende gecultiveerde soorten planten. 3 uur hebben we rondgelopen en toen hadden we nog maar een deel van ons land gehad.

Het is moeilijk voor te stellen dat het vorig jaar om deze tijd nog helemaal kaal was door alle bouwwerkzaamheden.

De nieuwe tipi



Ze is klaar en al een aantal keer verhuurd, de nieuwe tipi staat tussen ons huis en de yurt in. Niet bovenop de heuvel zoals de andere tenten, maar iets beschutter. Wel hoger als ons huis en dus evengoed met een prachtig uitzicht!

De honden



Billy en Sammy (hier bij Pego das Pias en op ons terras) zijn echte pubers geworden, die maar één ding willen. SPELEN! En wat dat betreft zitten ze nu op de goede plaats, want bijna iedereen vindt het echt leuk om met ze te spelen. Steeds maar weer het balletje terugbrengen, en er is altijd wel iemand die het voor ze weggooit. Liefst zo ver mogelijk, dan kunnen ze ook nog lekker rennen. Ze zijn vooral gek op kinderen, zodra ze die horen zijn ze niet meer te houden. Ze zijn zo leuk!

De gasten



We hebben weer veel gezellige avonden gehad en tevreden gasten uitgezwaaid. We zijn altijd weer blij als mensen hier een goede vakantie hebben gehad en uitgerust weer naar huis gaan. En we zijn trots op de geweldige reacties in ons [gastenboek!](#)

Voetbal



Nu Portugal en Brazilië eruit liggen weten de Portugezen (en Brazilianen hier) het wel: het moet Nederland worden. We worden van alle kanten gefeliciteerd en succes gewenst. Zelfs toen we Nederland-Brazilië keken in het Braziliaanse kroegje hier werd er vrolijk 'HOLANDA' geschreeuwd toen duidelijk was dat Brazilië niet meer zou winnen. We hebben maar een rondje gegeven om de pijn te verzachten. Dat kan hier gelukkig nog zonder een kapitaal kwijt te zijn.

Verbeteringen

Rietbed



Het water uit onze septic tank liep tot nu toe gewoon het land op. Op zich kan dit geen kwaad, het is een biologisch systeem wat al zorgt voor een reinigende werking, dus het water is niet vies meer. Het bevat alleen veel voedingsstoffen, waardoor het land ter plekke wel heel groen werd, en als we vol zitten is het aanbod van water zo groot dat het land zelfs hoogzomer drassig was.

Dus nu hebben we een rietbed laten aanleggen. Het afvalwater uit de tank loopt nu via drainagebuizen in een rietveld, en dit riet neemt de meeste nog aanwezige voedingsstoffen op. Het water wat overblijft wordt nu afgevoerd via de natuurlijke waterloop. In de toekomst willen we het gaan gebruiken om een groententuin te irrigeren.

Wandjes langs keukentjes

De keukentjes hadden een wandje van bamboe, dit stond leuk maar was niet altijd praktisch. Bij wind waaide het gas uit, en bij regen hield je het niet droog. Daarom hebben we ze nu vervangen door houten wandjes. Het staat wat minder open, maar het is wel makkelijk!